

Ik ben moslim. Ik ben Marokkaanse. Ik ben Nederlandse. Ik ben een product van de multiculturele samenleving.

Ik heb een Nederlandse moeder. Mijn familie van moederszijde heeft zich in de Tweede Wereldoorlog dapper verzet tegen het nazistisch regime. Twee van mijn oudooms zijn gesneuveld in hun strijd voor vrijheid voor het Nederlandse volk. Mijn overgrootouders hebben tijdens de oorlogsjaren Joodse onderduikers in huis genomen en verzorgd. Mijn opa is rijkelijk onderscheiden. Mijn jongste oudoom is een van de eerste plastisch chirurgen in Nederland. Deze geschiedenis draag ik met mij mee en koester ik.

Ik heb een Marokkaanse vader. Mijn familie van vaderszijde heeft zich op zoek naar een beter bestaan in de jaren zeventig deels verspreid over het welvarende Europa. Mijn vader kwam jong, leerde snel en werkte hard. Voor Nederland en voor zijn gezin. Voor mijn geleerde oudoom – bijzonder hoogleraar aan de gerenommeerde Universiteit Al-Karaouine in Fes – kwamen mensen uit verre dorpen en steden om hem islamitische rechtsvragen voor te leggen. De Marokkaanse koning Mohammed V weigerde zich te onderwerpen aan de door de nazi's opgelegde mensonterende behandeling van zijn Joodse onderdanen in de Tweede Wereldoorlog. Deze geschiedenis draag ik met mij mee en koester ik.

De islam is prominent in mijn leven. De koran en hadith zijn een richtsnoer in mijn leven. Ik ben geen fascist. Ik ben geen nazist. Ik ben geen terroriste. Ik ben niet crimineel. Noch ben ik gewelddadig. En toch zie ik mij dikwijls in de verdediging gedrukt. Ik heb donkerblond haar en groenbruine ogen. Ik ga niet gesluiert. Ik doe mee in economisch, studierend en sociaal Nederland. En toch word ik dikwijls door mede-Nederlanders ter verantwoording geroepen voor zaken die door de heer Wilders in verband worden gebracht met de islam en moslims. Dit geldt niet slechts voor mij, dit geldt voor velen van mijn eerste, tweede en derde Marokkaanse generatiegenoten.

Door de uitlatingen van de heer Wilders voel ik mij in diskrediet gebracht en aangetast in mijn goede naam. Waar het jodendom en christendom over het algemeen geapprecieerd worden als beschaafde levensovertuigingen, wordt de islam afgezet als een fascistische, nazistische en zieke ideologie, verkondigd door een pedofiele profeet.

Het is nieuw dat mij op een sollicitatiegesprek wordt gevraagd of ik mannen wel een hand geef. Het is nieuw dat mij wordt tegengeworpen op een borrel waarbij ik een drankje afsla wegens de vastenmaand dat ik 'als hoogopgeleid meisje toch niet in die onzin dien te geloven'. Het is nieuw dat studentes met hoofddoeken bij het vragen naar de weg in een universiteit automatisch worden verwezen naar het schoonmaakhok. Het is nieuw dat mijn neefje geen stageplek kan vinden. Het is nieuw dat steeds meer moslims overwegen Nederland te verlaten. Het is nieuw dat vrouwen die een plaatselijke moskee verlaten met blikjes bier worden bekogeld. Het is nieuw, dat nog geen kleine week geleden een moskee in Dordrecht werd beschoten. Dit is nieuw en het is iets van de laatste

jaren. Het is het gevolg van het populistisch instrument van islam bashing dat tot volle wasdom is gekomen door de aanhoudende lancering van de anti-islam uitingen van de heer Wilders. Diens beledigende, polariserende en opruiende taal heeft de toon gezet voor een intolerant geworden Nederland.

Hoe kan van mij verwacht worden mij aan te passen aan de dominante Nederlandse cultuur - zoals voor ogen wordt gehouden door de heer Wilders - als ik met mijn achtergrond nooit geaccepteerd zal worden door deze dominante Nederlandse cultuur? Had ik expliciet moeten kiezen om lid te worden van de Anglicaanse Kerk, zoals mijn Nederlandse oma, of van de Gereformeerde Kerk zoals mijn Nederlandse opa, louter om mij hier veilig te mogen voelen? Wat overeind blijft is dat godsdienstvrijheid een grondwettelijk gegarandeerd recht in Nederland is en dat dat Nederland verrijkt en heeft verrijkt.

Ik geloof niet dat de heer Wilders ooit wakker heeft gelegen van problemen die er zijn met Marokkaanse jongeren in Oisterwijk of Slotervaart. Ik geloof niet dat de heer Wilders ooit met een constructieve oplossing is gekomen, noch een constructieve discussie heeft willen stimuleren in Nederland over problemen die er zijn in het maatschappelijk veld. Ik geloof dat de heer Wilders een opportunist is die over de rug van 1 miljoen islamitische Nederlanders de troon wil bestijgen. Ik geloof dat de heer Wilders een gevaarlijke ideoloog is die de Nederlandse samenleving heeft verdeeld in een anti-islam kamp en een neutraal tolerant Nederland. Een verdeel en heers politiek om de mensen af te leiden van wat werkelijk de oplossingen zijn van de maatschappelijke problemen. Overal in de samenleving groeit de sympathie voor Wilders en zijn uitlatingen. Kennen we de geschiedenis van het nazisme dan niet? Ik geloof dat dit pas het begin is van een toekomst waarin de vooruitzichten voor moslims en Marokkaanse Nederlanders bijzonder somber zal zijn. Ik geloof dat de heer Wilders een halt moet worden toegeroepen, alvorens nog meer Nederlanders gevoed worden met zijn abjecte ideeën over moslims.

De heer Wilders heeft Israel lief. Ik wil hem vragen om niet te vergeten wat de eerste generatie Israëliërs is overkomen voordat zij zich in Israel vestigden. Zij werden beledigd en gediscrimineerd. Zij werden bespuugd en vervolgd. Op grond van hun geloof en op grond van hun identiteit.

De moslims hebben de joden door de eeuwen heen vaak beschermd. Ik vraag uw rechtbank om mij als moslim en als Marokkaanse op mijn beurt nu te beschermen tegen de heer Wilders en tegen diens trefzekere aanzetten tot haat en discriminatie. Ook vraag ik uw rechtbank om mijn vordering tot schadevergoeding van 1,- euro toe te wijzen.

Nederland hoort niet in het afvalputje van schurkennaties. Naties die onderaan de mondiale beschavingsladder staan doordat ze andersdenkenden geen geborgenheid kunnen en willen garanderen.